

Språk och feminism

Stadsbiblioteket i Karlshamn den 13:e Mars kl 18:00

Allmänheten hälsas välkommen till ett öppet seminarium om språk och feminism. Om kvinnligt och manligt i språket och hur det påverkar feminismen i praktiken.

På programmet:

18:00 **Mingel**

18:20 **Språket bevarar könsroller**

Snapphane känns neutralt men inte snapphona. Varför? Den manliga normen i språket ställer till det. Kvinnor får heta ombudsmän, brandmän och de som levt före oss kallas förfäder, som utesluter halva mänskligheten. Men när en man heter sjuksköterska börjar en diskussion om hans titel. »En man kan ju inte heta sjuksköterska!«

Leif B Frid föreläser.

19:20 **Vänsterpartiet bjuder på förfriskningar**

19:50 **Vi fortsätter kvällen med att diskutera och debattera**



Ett arrangemang av:
Vänsterpartiet Blekinge
Vänsterpartiet Karlshamn
ABF Blekinge

Hur skulle språket se ut om kvinnan var normen? SAOL på mitt sätt – Leif B
Frid:

– Är det inte lite nördigt att läsa Svenska Akademiens ordlista från A–Ö, frågade en dag en god vän när hon såg vad jag höll på med. Varför jag läst den undrar kanske du också?

När du börjar läsa Svenska Akademiens ordlista på mitt sätt så förstår du snart vad som är ett av hindren i jämställdhetsarbetet – språket.

Norm sägs i ordlistor vara bland annat: rättesnöre eller måttstock. I boken visar jag tydligt på hur mannen är normen i mängder av ord. I »inspektör« och i »inspektris« för att ta ett tydligt exempel. I SAOLs förklaring är »inspektris« – en kvinnlig inspektör. Den manliga titulaturen är normen.

När du i, Svenska Akademiens ordlista på mitt sätt, läser sida upp och sida ner med manliga normord förstår du snart att denna bok måste dina barns lärare ladda ned och använda i grupparbete om att nybilda könsneutrala ord. Eller att din fackförening, ditt politiska parti, kyrkan, det lilla som finns kvar av militären börjar rensa i språket

Läs mer om föreläsaren och Öraholma Bok & Skrivarstudio på <http://bokmorskan.se/>